

## Generalforsamling 2020

Jeg vil starte med at byde jer velkommen til vores generalforsamling, både nye og gamle medlemmer. Også velkommen til Kurt Frederiksen, som vil fortælle om Island.

Inden vi begynder, vil vi mindes en af vores trofaste medlemmer - nemlig Annelise Nielsen, som altid gav udtryk for, at hun var meget glad for foreningen.

Lad os rejse os op. - Ære være Annelises minde.

Vi vil nu gå videre med generalforsamlingen, og punkt 1 er valg af dirigent.

Vi vil fra bestyrelsen foreslå Axel Brun.

Er der andre forslag? Jeg giver hermed ordet til Axel.

1

Beretning:

2019 har været et godt og oplevelsesrigt år, hvor vores medlemmer har været fantastiske til at møde op, når vi

har kaldt: Det være sig møder, udflugter og til virksomhedsbesøg.

Efter sidste års generalforsamling havde vi besøg af Hans Flou, som med et foredrag og skønne billeder guidede os rundt i Østhimmerland.

I april lå vi i dvale, men den 22. maj var vi på besøg hos Rokkedahl-kyllinger.

Det var en meget spændende og lærerig dag, hvor vi fik et lille indblik af en moderne kyllingeproduktion, og turen i maskinhuset var også en oplevelse, at se så velholdte og rene maskiner.

Dagen sluttede med kaffe og kage i kantinen.

I juni gik den store tur til Hartzen, og det forløb stille og roligt, som det plejer. God mad og hyggeligt samvær.

Den 1. august tog en busfuld forventningsfulde medlemmer af sted på den årlige revytur, denne gang til Nykøbing/Falsterrevyen. En tre dages tur med mange spændende besøg.

2

Den 11. september var det så blevet tid til en heldagstur til Mols bjerge og "Den japanske Have" i Trige ved Aarhus. Turen gik igennem Djursland med en fortræffelig guide.

Den japanske Have var også et besøg værd, og vi sluttede dagen af med en dejlig middag, inden det atter gik nordpå.

Den 16. oktober var der kør-selvtur til Saltcenteret i Mariager, hvor der blev fortalt om saltets betydning. Vi sluttede dagen af med kaffe i Saltbøssen.

November var det tid til teatertur. I år skulle vi se Sound of Music, et stykke som mange havde set som film.

Vi startede med rundvisning for de medlemmer, som ikke var med sidste år. Derefter samledes vi alle i teatercaféen, hvor vi fik serveret teaterplatte.

Derefter satte vi os til rette i de bløde stole og nød forestillingen og ikke mindst de dejlige sange fra både børn og voksne.

Den 4. december havde vi den årlige julefrokost i forbindelse med bowling. Det var en god dag, som det plejer. De der ikke bowler er også meget velkomne, vi kan godt være flere i lokalet.

3

Den 20. januar var der tid til biografturen til Kinorevyen i Skørping.

Vi skulle se filmen Onkel, som var en film om en ung pige og hendes onkel og deres dagligdag, hvor der ikke skete det store. Kun gennem tv fik de lidt nyheder, og da kærligheden bankede på, troede vi alle, at nu måtte den unge pige sige ja til livet, men nej - filmen sluttede, som den startede - nu dog uden tv.

Mange af os kender måske til nogen, som også for sent eller aldrig sagde ja til kærligheden.

Dagen startede med en dejlig velanrettet frokost og sluttede med kaffe efter filmen.

Den 12. februar var der foredrag i tårnsalen. Vi var så heldige, at efter tre års venten, kom overlæge Benedict Kjærgaard og fortalte om sit arbejde på hjerteafdelingen med genoplivning af meget afkølede personer. Desuden fik vi indblik i, hvordan forsøg med dyr foregik. Desuden har han i rigtig mange år været læge på redningshelikopteren og i den forbindelse kom til Præstø og blev en del af det store redningsarbejde, der reddede eleverne fra efterskolen.

5

Bowling kører som sædvanlig den første onsdag i måneden fra september til og med april. Det er nogle meget hyggelige stunder, vi har i Løvvangcenteret. Sammenholdet og måden nye medlemmer bliver inddraget i klubben. Det er der mange klubber, der misunder os.

Det var en lille gennemgang af, hvad Seniorklubben har kunnet tilbyde i det forgangne år.

Der har været rigtig god tilslutning til vores arrangementer, det skal I alle have stor tak for. Det giver jo bestyrelsen stor lyst til at sammensætte et nyt program.

I den forbindelse vil jeg gerne takke bestyrelsen rigtig mange gange for det store arbejde, I alle lægger for dagen. Jeg kan mærke på alle, at de nyder arbejdet i klubben.

5

Tiden går hurtig. Jeg synes ikke, det er ret længe siden, vi havde 20 års jubilæum. Men vores 25 års jubilæum vil finde sted omkring november 2021.

Jeg vil slutte af med et lille digt:

"Man stopper ikke med at have det sjovt,  
når man bliver gammel.

Man bliver gammel,  
når man stopper med at have det sjovt."

Skal vi rejse os op og udbringe et leve for seniorklubben.

Tak for ordet og for at I kan bruge mig som formand.