

DJURSLAND:

Agri Nord Seniorklub.

11. sept. 2019.

Da der blev holdt afslutning i Bowling først i april 2019. Annoncerede Poul Erik (Kristensen), at han arbejdede på en tur til Mols Bjerger, Jagtens Hus – Kalø og Den Japanske Have ved Lisbjerg. Ved besøget hos Rokkedahl Kyllinger var turen endelig fastlagt. Hvilket vi også så, da Klubbens program kom ud.

Onsdag den 11. sept. Entrede 60 af klubbens medlemmer Olesens dobbeltdækker med Tommy bag rattet for at tage turen med Poul Erik som rejseleder. Der var som sædvanlig påstigning i Terndrup og Hadsund, hvor også turens proviant kom ombord. Det havde Axel (Brun Jensen) sørget for.

Straks vi kørte fra Hadsund blev sangbøgerne delt ud. og vi sang morgensang: Jeg vil male dagen blå . . .

Ved Drastrup (Assentoft) ”Ebelas Gril” blev der holdt pause, hvor vi fik kaffe, rundstykke og en lille en af Axel (Brun Jensens) ”skarpe”.

Næste stop var ved Kalø Hovedgård, hvor vi fik vores guide Ole (Frederiksen) ombord. Han skulle være vores guide i Nationalpark Mols Bjerger.

Ole startede med at fortælle om Kalø Hovedgård. Dens historie og dens nutidige virke. Den er på ca. 1000 ha – 500 ager og 500 natur. Drives i dag økologisk med styring fra Statens Jordbrug – Fussingø og Aarhus Universitet.

Som noget af det første vi så da vi kørte ind i Mols Bjerger var godset >Møllerup<, som i dag ejes og drives af Anne Sophie og Stig Gamborg.

Godset har et tilliggende på ca. 1000 ha + der er flere af omegnens gårde, der er forpaktet.

Ole fortalte om godsets historie og om driften i dag. Godset er særdeles veldrevet og man er med på alt det nye så som Hamp. Hvore der forskes for anvendelse til menneske- /dyrefoder og som isoleringsmateriale til byggeri (Cannabis dyrkes de på Fyn).

Fra Møllerup hørte vi gennem Feldballe, hvor Ole fortalte om byen. Dens indbyggere deres kultur med at holde liv i skolen og købmanden. Han kom også ind på den del af byen, hvor man lever i ”naturhuse”, hvoraf mange er opført af halm.

Selve Nationalparken som er udnævnt i 2002 er på ca. 2500 ha. - 75 % privat- og 25 % statsejet. Og det specielle ved Nationalparken er at en by er med, nemlig Ebeltoft (Helgenæs er ikke med).

Ole fortalte om områdets tilblivelse under istiden. Dets historie, særlig hvordan det har spillet en større betydning i Vikingetiden (Gorm Den Gamle) og under 2. verdenskrig, som bevogtningssted for indsejling til Aarhus Havn med flere kanonstillinger.

Han fortalte om Agri Sø, der ligger 100 meter over havet og om den nærliggende Agri Høj som er 147 meter over havet (Gravhøj). Ole fortsatte med at fortælle om hvordan området havde vekslet mellem skove, som var blevet fældet og hvordan der så kom sandflugt i området.

Vores ”medbragte” mad (fra Hadsund) spiste vi i ”madpakke huset” ved Slettehage Fyr (Helgenæs).

Da vi havde spist og set os lidt om – i den hårde blæst – kørte vi igen mod Mols Bjerger – Østsiden. Her fortalte Ole igen om områdets historie dets betydning og hvad der i dag foregår i området.

Højeste punkt i Mols Bjerger >Agri Høj< - 147 m.

Ved Femmøller kørte vi tværs over til Jagtens Hus, hvor vi tog afsked med Ole. En super guide som brænder for Nationalparken og sit job.



Jagten Hus blev vi modtaget af Karsten, som først tog os med ind i deres "Besøgshus", hvor han fortalte om formålet med Jagten Hus. Dets historie og hvad de 65, som arbejder der beskæftiger sig med.

Karsten viste os rundt. Vi var i "rummet" hvor de skærer de døde dyr op for at se hvad de er døde af. Vi så deres undervisningslokaler, hvor "jæger instruktørerne" og "vildtplejere" bliver uddannet. Besøget sluttede af med, at vi fik kaffe i deres kantine, hvor der også var mulighed for at stille spørgsmål til Karsten.



Sidst på eftermiddagen tog vi afsked med Karsten.

Fra kantine >Jagten Hus< - Kalø

Det var nu planen, at vi skulle til Den Japanske Have ved Lisberg og se den inden vi skulle spise. Men da vejret ikke viste sig fra den pæneste side blev der enighed om, at vi tog en lille tur ind til Aarhus, hvor vi fra bussen så det nye som er bygget på og i havnen. Derfra gik busturen videre til det nye sygehus i Skejby – Aarhus Universitetshospital – som vi kørte rundt om. Det er bare stort.

Ved godt 18 tiden ankom vi til Den Japanske Have. Vi gik en lille runde i den fine særprægede have – i tørvejlr – inden vi skulle ind og have "svinekæber" i Park 13. Vi fik noget rigtig godt mad og en super betjening.

>Den Japanske Have<



Ved
20
tiden
var vi
igen i

bussen og satte næsen mod Nordjylland. Vi sidste blev sat af ved Skalborggård ved 22 tide.
Vi havde da kørt ca. 260 km.

Det var en meget fin og godt tilrettelagt tur som Poul Erik havde sat sammen til os – vejret kunne have været bedre. Men tak Poul Erik. Lav nogle flere af den slags.

Aalborg, den 16. september 2019

Jens Riise